

AHISKALILARA VATAN YOLU NEDEN KAPALI?

 **Burhan ÖZKOŞAR**

Sovyetler Birliği rejimi, 1944 yılında Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden bir gecenin içinde 126,000 Ahıska Türkünü hayvan vagonlarına doldurarak trenlerle Orta Asya steplerine sürdü. Bu sürgünden sonra Ahıska Türkleri 69 yıldır anayurtlarına dönme mücadelesi vermektedir. Bugüne kadar maalesef bu mücadele başarıya ulaşmamıştır. Özellikle 1966 yılından itibaren vatana dönüş mücadelesi veren Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği içerisinde istedikleri yere gitmelerine müsaade edilirken, sudan bahanelerle Ahıska'ya dönmeleri yasaklanarak engellenmiştir. Hatta Ahıska'yı ziyaretleri dahi yasaktı!

Bu çirkin uygulamaların arkasında Ermenilerin olduğu gün yüzüne çıkmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ahıska bölgesinde hâkimiyet kurmak isteyen Ermenilerin imdadına Amerika ve Fransa'daki güçlü diaspora Ermeni lobisi yetişti.

Artık dünya kamuoyunun da kabul ettiği Ahıska Türklerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiği ve özellikle de isteyenlerin yurtlarına geri dönmeleri konusu Gürcistan'ın Avrupa Konseyi üyeliği aşamasında önüne konulmuştur. Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyi'ne Ahıska Türkleri'nin yurtlarına dönmesi konusunda gerekenleri yapacağı ve 10 yıl içerisinde de dönüşlerin tamamlanması taahhüdünde bulunmuştu. Geçen 14 sene içerisinde Gürcistan maalesef bu taahhüdünü yerine getirmemiştir.

Gürcistan, Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi bugün de bürokratik sebeplerle Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşünü engellemektedir.

Sovyetler Birliği içerisinde yurtlarından sürülen bütün milletler geri vatanlarına dönerken Ahıska Türkleri neden dönemediler? Ahıska Türklerine vatan yolu neden kapalıdır?

Gürcistan hem Türkiye, hem Azerbaycan hem de Ermenistan'la üçlü oynadıkça ve bölgenin gerçeklerini görmeden Ermenilerin yanında yer aldıkça Ahıskalılara vatan yolu kapalıdır. Özellikle bu konuda daha çok Ermeni tezlerine hizmet eden Saakavili zihniyeti başta olduğu müddetçe Ahıska Türklerine vatan yolu kapalıdır.

Ahıska Türkleri, 1944 yılında çiğnenen onurunu unuttuğu ve yaşadıkları ülkelerde rehavete kapıldıkları, vatanın kutsal ve tartışılmaz olduğunu hatırlamadıkları müddetçe vatan yolu kapalıdır. Bu gerçekleri bilerek kendimize sabit ve tutarlı bir strateji geliştirmedikimiz müddetçe vatan yolu açılmayacaktır.



Vatana dönüşte asıl engel kimdir?

Ahıska Türklerinin bölgeye yani vatan Ahıska'ya dönmesini istemeyen bugüne kadar zannettiğimiz gibi Gürcüler değil, asıl Ermenilerdir. Bugün bölgede örgütlenen Ermeniler artık arkalarına diasporadaki Ermeni lobisinin gücünü de alarak kendilerini bölgenin tek hâkimi gibi görmektedirler.

Bölgede varlık sürdüren Taşnak partisinin güçlü olmasından aslında Gürcistan yönetimi de pek memnun değil. Ancak bölgenin kalkınması için diasporadan aldıkları finansal güçle başlattıkları ekonomik atılımlardan sonra özellikle Cavaxet

bölgesindeki tek hâkim güç olarak görünen Ermeni Taşnak örgütü Gürcistan yönetiminden özerklik taleplerini şimdilik geri çekmiş görünmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili Batum'da yaptığı açıklamada Cavaxet (Ahılkelek)'i *kalkınmada öncelikli bölge* ilân ederek teşvik uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi. Bununla birlikte Batum'dan gelip Cavaxet'ten Ermenistan'a gidecek bir demir yolu inşaatının yapılacağını duyurdu. Kars-Tiflis-Bakü demir yolundan pek memnun olmayan Ermeniler, bu habere çok sevindiler. Böylece Ermeniler Ermenistan'dan gelip Ahıska ve Batum'dan Karadeniz'e açılma hayalleri en azından demiryoluyla gerçekleşmiş olacak.

Ermeni projesini iyi okumak lazım

Diaspora Ermenilerinin bölgede en önemli projesi, Anadolu'nun Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısını kontrol altında tutmak ve gerekirse Türklere bu kapıyı kapatmak.

Bunun için iki strateji belirlenmiştir. Bunlardan ilki 1944 yılındaki Ahıska Türklerini bölgeden sürdürmekle ulaştıkları başarıyla bölgeye yerleşme projesiydi.

Halen Ahıska kent merkezi ve Adigön çevresinde çok azınlıkta olmalarına rağmen Ermeniler kendilerini bölgenin tek hâkimi olarak görmekteler. Çünkü bölgede yaşayan yoğun nüfus olan Gürcülerin sosyo-ekonomik gücü oldukça zayıftır. Bölgedeki Ermenilerin nüfus bakımından azınlıkta olmalarına rağmen bölgede yaşayan ırkçı ve şoven Ermeniler özellikle son yıllarda Fransa ve Amerika'daki Ermeni diasporasından aldıkları malî yardımla bölgeye hem siyasî hem de ekonomik anlamda hâkim olduklarını göstererek dışarıya çoğunluk kendilerindeymiş imajı verme çabasındadırlar.

Ermeniler, böylece Gürcistan'ın batı bölgesini de aşarak Karadeniz'e çıkma hayali gerçekleştirerek ilk projelerini sonuçlandırmış olacaklar.

İkinci aşamadaki projeleri ise Türkiye tarafındaki sınır boylarında yaşayan Türklerin bölgedeki göçünden yararlanarak, boşalmakta olan bölgeyi Kürtleştirmektir. Van'dan başlayan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan geçen özellikle sınır bölgelerindeki Kürt nüfusunun hızlı artışının olduğu gerçeğini düşünürsek gelecekte nelerin yaşanabileceğini kestirmemiz pek de zor olmayacaktır.

Türkiye neden ses çıkarmıyor?

Türkiye bu gelişmeleri adım adım takip ediyor ve Ahıska Türklerine destek veriyor. Ancak bizim dağınık olmamız ve çok sesliliğimiz, uluslararası arenada Türkiye'nin elini zayıf kılmaktadır. Çünkü Ahıska ve Ahıska Türkleri konusu devlet tarafından gündeme getirildiğinde, öte taraftan daha güçlü bir sesle Ermeni tehiri ve 1915 olayları Türkiye'nin önüne konmaktadır. Türkiye bu konuyla muhatap olmamak için Ahıska Türklerinin sorunlarından uzak durmak zorunda kalıyor.

Türkiye'nin stratejisi Gürcistan ile ilişkileri çok iyi tutarak dostane bir ilişkiyle bölgede hâkimiyet sürdürmek istiyor. Dostluk çok önemlidir ancak bölgede gücünüz yoksa dost olarak gördüğünüz ülke bir anda değişen çıkarlarından dolayı düşman olabilir. Hiç beklenmedik bir anda savaş eşiğine gelmiş olursunuz. Bunun en bariz örneği Suriye'dir.

Kime hizmet?

Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili 2013 yılı şubat ayı ortasında Ankara'ya geldi. Vatana dönme konusu Başbakan Erdoğan'ın ciddi konuları arasındaydı. Bunu fark eden karanlık eller birden ortaya çıktı. İstanbul'da DATÜB Genel Başkanımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i buluşturdular. Neymiş yüz bin Ahıskalıyı Türkiye'ye getireceğiz! Perşembe günü Ankara'da iki başbakan önemli açıklamalar yapıyor, iki ülke arasında görüşülen en önemli maddeler arasında Ahıskalıların vatana dönüşü ele alınıyor. Karanlık eller boş durmuyor, hemen ertesi gün Ankara'da DATÜB adına bir toplantı yaptırıyor ve yüz bin Ahıskalıyı Şanlıurfa-Ceylanpınar'a yerleştirmeyi plânlıyor. Bir sonraki gün toplantı devam ediyor, Sayın Bakanımız telefonla toplantıya katılıyor. DATÜB adına yapılan toplantıda DATÜB dışındakiler farkında olmadan Ermenilerin ve onlarla birlikte hareket eden şoven Gürcülerin tezine hizmet ediyor. Bu toplantının sonucunda bir komisyon oluşturuluyor. Çalışmalara başlanıyor. Daha sonra araya giren akliselim kişiler tarafından bu çalışmalar askıya alınıyor.

Türkiye'ye gelmek isteyen gelebilir; ancak Ahıskalılar öncelikle vatana yerleşmek istiyor. Burada Türkiye'nin desteğini arkalarına almak isterken en önemlisi de uluslararası toplumun da benimseyeceği Türkiye'nin garantörlüğünü istemektedirler. Bu istek ve bekleme, hep ezilen ve sürgünlerde çile çeken toplumun haklı bir talebi olsa gerek.