

15 TEMMUZ!

15 Temmuz, tarihte birçok örneği görülmüş olan sahte bir dervişin, tâbi olduğu devlete karşı başkası adına kılıç çektiği gündür.

Hâlbuki Yunus gibi gerçek dervişler, arkalarında mübarek izler ve kubbede hoş sadalar bırakarak gitmişlerdi bu dünyadan.

2016 yılı Temmuz'unun 15'ini 16'sına bağlayan gece Türkiye'de bugüne kadar emsali görülmemiş bir hadise cereyan etmiştir. Türk milletinin bin bir fedakârlığı ile düşmana karşı kullanılmak üzere hazır hâle getirilmiş jetlerle top ve tüfekler, kendi içinden çıkan hainler tarafından kendine doğrultulmuştur. Millî iradenin tecelligâhı olan Meclis'i başta olmak üzere önemli binaları bombalanmış, 240 kişi şehit edilmiştir. Şu var ki ordumuzun bütün komutanlarını yanına alamayan divaneler, bu meş'um teşebbüslerinde başarılı olamamış, kendileri de rezil ve rüsvay olmuşlardır.

Hadisenin üzerinden bu kadar zaman geçti. Söylenmesi gereken çok şey söylendi.

Biz, söylenmeyi söylemek isteriz: Medenî ülkelerde görülmeyen ve ancak bilmem kaçınıcı dünya ülkelerinde görülebilecek bu 'rezil istilâ' harekâtı, nasıl oldu da bizim ülkemizde yaşandı? Biz nerede hata ettik? Nasıl oluyor da bu zamanda memleketin bu kadar general, hâkim, mühendis ve profesörleri böyle bir akıma kendini kaptırarak yoldan çıkıyor? Bu nasıl memlekettir ki kendi ekmeğininle ve kendi imkânlarıyla büyütüp beslediklerin dönüp sana kılıç çekebiliyor? Ya senin ekmeğinin tuzu yok, bahtın kara ya da sen bir yerlerde hata ediyorsun! Zira öteden beri haini, nursuzu, uğursuzu çok olan bir ülke olduğumuz, bir hakikattir. Bu uğursuzlar, içeride ve dışarıda her fırsatta vatan ve millet düşmanlığı yaparlar. Hatta hiçbir şey yapamasa bile sürü hâlinde bir araya gelip bildiri yayınlarlar!

Peki, bütün bu uğursuzlukların yaşanmaması için ne yapmalı?

İlk yapılması gereken şey büyütüp beslediğin, bin bir meşakkatle yetiştirdiğin evlâtlarına sahip çıkmak, onları kurda kuşa yem etmemektir! Bunun ilk basamağı, mektep meselesidir. İlk ve ortaokulda öğlenci sabahçı diye sokaklarda heder ettiği çocuklarını düşün! Yüksek tahsilde barınacak bir yer bulamadığı için kapı kapı dolaşan gençleri düşün! İşte bu aziz varlığımızı, namerde muhtaç etmemeli; onlara ferah mekânlarda kaliteli bir eğitim vermeliyiz.

Eğitimin bütün safhalarında müfredat programlarını sür'atle yeniden gözden geçirmeliyiz. Zamanın gerektirdiği bilgilerle birlikte Türk dili, ede-



biyatı, san'atı, tarihi ve coğrafyasını öğretmeli, lüzumsuz teferruatı bırakmalıyız. Bu arada dünyada olup bitenlerden çocuklarımızı ve gençlerimizi mutlaka haberdar etmeli, onların ibret alacağı hususlara dikkat çekmeliyiz.

Bu nasıl bir hayattır ki bağrından çıkan saf evlâtlarına sahip çıkamıyorsun! Sermayesi ve pusulası karanlık bir güç senin çocuklarını çalıyor! O çocuklara bizim millî kültürümüze dair bir şey vermiyor! Ne edebiyatımız ve ne de tarihî maceramızdan haberleri var! Onlar için geçmiş ve gelecek, sahte bir dervişin söylediklerinden ibarettir!

Birkaç sene evvel bu sahtekârlar güya Ahıska Türklerinin faciasını konu alan saçma sapan bir film yapmışlardı. Seyredenlerden dinlediklerimizle filmin fragmanı, işin sahteliğini açıkça gösterdiği için o filmi seyretmeye bile tenezzül etmedik! Zira bu filmde Ahıska yoktu, sürgünü de güya Nazi Almanlar yapmıştı! Onların yayın organları, millî meselelerde malûm ana akım medyadan farklı davranmıyordu. Bu hususta söyleyecek çok sözümüz olsa da şimdilik bu kadarı yeter.

Netice itibariyle deriz ki, devletimizin ve milletimizin şefkatli kolları arasında iyi bir eğitim verilen gençlik, kimsenin kölesi olmaz. Bu gençlik, başta *Dede Korkut Kitabı* olmak üzere destanlarımızdan başlamak suretiyle Fuzulî, Yunus, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya gibi şairler ve başta Ömer Seyfeddin'le Peyami Safa'nın hikâye ve romanları olmak üzere edebiyatımızın ünlü eserlerini okumalıdır. Böylece millî mensubiyet duygusu ve şerefli bir şahsiyet kazanacaktır. "*Hayatta en hakikî mürşit ilim*" şiarıyla yetişen "*fikri hür, irfani hür, vicdani hür*" bir gençliği kimse çalamaz...

Bu vesileyle 15 Temmuz canilerini şiddetle tel'in ediyor, aziz milletimize de geçmiş olsun diyoruz. Unutmamalı ki millî ve manevî değerlerle donatılmayan nesiller günü ve saati belirsiz darbe demektir.