

YAZIKLAR OLSUN!



Dr. Ibrahim AGARA

Ermenilerden özür dilensin, vatandaşlık verilsin.” Eski Büyükelçi Volkan Vural, 16 Mart 2013 tarihli *Bugün* gazetesinde çıkan röportajında sözde soykırımın 100’üncü yılı olacak 2015 için ilginç ve bir o kadar da düşündürücü öneride bulunmuş: “*Türkiye’den giden Ermenilerin çocuklarını, torunlarını geriye çağıralım; gelenlere hemen vatandaşlık verelim ve özür dileyelim. Tehcire uğrayanların torunlarına, burası sizin de toprağınız, diyelim. Aynı şey göç eden Rum asıllı vatandaşlarımız için de geçerli olsun.*” diyor.

Sayın Vural’ın yorumu objektif değil, subjektiftir. Göç sebepleri yasal belgelere dayanmayan, dedikodudan öteye bir geçerliliği olmayan fitne ve iftiradan oluşan kulaktan dolma bilgilere dayanarak soykırım demek bir Büyükelçiye hiç yakışmadı. Geçmiş 100 yıl içinde Ermeni tarihçileri bile tek bir belge ibraz edememişken, Vural, hangi belgelere dayanarak özür dilenmesini istiyor? Neden, kimden, ne için?

Sayın Büyükelçi insanî bir problemi, bir topluma yapılmış gerçek soykırımı ve insanlık dramını gündeme getirmek istiyorsa, buyursunlar, son 100 yılda Gürcü ve Ermeniler tarafından **Ahıska** Türklerine yapılanları dile getirsin, alnından öpelim!

Volkan Vural, 1990’lı yıllarda Moskova Büyükelçisiydi. 1989-Özbekistan Fergana olaylarında Ahıska Türklerine yapılan ikinci bir sürgünü ve soykırımı

iyi bilir. 300’den fazla Ahıskalı vahşice öldürülmüş, 1000’den fazla ev yakılmış ve 100.000’e yakın insan, malını mülkünü terk ederek başka ülkelere göç etmiştir. Bu olaylardan sonra Ahıska Türkleri öncülerini toplanarak Moskova’da Büyükelçi Volkan Vural’la görüşmüşler. Sovyet devletine olan güvenlerini kaybettiklerini, insanca yaşamak ve çocuklarının geleceğini kurtarmak için Türkiye’ye göç etmek istediklerini ifade etmişler; binlerce göç dilekçesi sunmuşlardır.

Sayın Büyükelçi Ahıska Türklerine cevaben, “*Türkiye’de iç savaş var, terör var! Ekonomik durumumuz iyi*

değil. Bundan dolayı sizleri Türkiye’ye alamayız. Sizlerin buralarda kalmanızı istiyoruz. Yurt dışında milyonlarca Türk yaşıyor. Biz herkesi alamayız!” diyerek temsilcilerimizi hayal kırıklığına uğratan bir şahıstır.

Bugün Ahıska Türklerinin Ahıska topraklarına yerleşmemesindeki en büyük engellerden biri, bölgede yaşayan Ermenilerin ve Ermeni diasporasının karşı çıkmasıdır.

Türkiye’ye göç etmiş binlerce Ahıskalı aileye çalışma hakkı verilmemekte, vatandaş olmaları için de **beş sene** çalışmadan bekleme şartı getirilmişken, nasıl oluyor da Ermeni veya diğerlerine hemen vatandaşlık verme sözü dile getirilebiliyor? Hatta özür dilenmesi isteniyor.

Büyükelçiye hatırlatmak isteriz ki, Ahıska Türkleri, yüzyıllarca Türkiye’nin serhatlerini beklemiş bir halktır. Bunca eza ve cefaya rağmen göğüslerindeki ayıldızı, kalbindeki imanı ve vatan sevgisini bütün canlılığıyla bugüne kadar getirmişlerdir. Bu sebeptedir ki öncelikle vatandaşlık hakkı verilecek hatta özür dilenecek toplum varsa o da Ahıskalılardır.

Sayın Vural’ın, Ermenilerin kim olduğunu ve neler yaptıklarını anlaması için yazarımız Yunus Zeyrek’in kaleme aldığı **Bu Dosyayı Kaldırıyorum** adlı kitabı okuması gerekiyor...

