

# AHISKA'NIN YOLU POSOF'TAN GEÇER POSOF'UN YOLU NEREDEN GEÇER?

 Ünal KALAYCI

Ahıska'yı ve Posof'u çok seviyorum. Dedele-  
rim Ahıska'nın Namlihavur/ Namliyavur köyün-  
den 1828'de gelip diğer ailelerle birlikte Posof'un  
Suarskal (Su+arası+kal) / Gönülaçan köyünü  
kurmuşlar. Şimdi aile efradımızın çoğunluğu  
bir arkadaşımın yıllar önce dediği gibi "büyük  
Posof'ta" yani Bursa-İnegöl'de yaşıyor. Aslın-  
da İnegöl bir anlamda bugün zorla yaşadıkları  
yerden sürülen Ahıskalıların ve olumsuz şartlar  
yüzünden kendi istekleriyle doğdukları yeri terk  
eden Posofluların buluşma noktalarının en büyü-  
ğü olmuştur.

İnegöl'den geriye dönüp Ahıska ve Posof'a  
baktığımızda tek sonucu olan iki büyük problemi  
görüyoruz. Birincisi Ahıska'ya dönmek isteyip dö-  
nemeyen, dönmesi engellenen Ahıskalıları, ikinci-  
si ise Posof'u terk eden ve bu göç yüzünden ilçe  
vasfını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelen  
memleket parçasını görüyoruz. Sonuç bölgedeki  
Posoflu ve Ahıskalı nüfusun tükenme noktasına  
gelmiş olmasıdır.

Akıllı insanlar ve hatta akıllı toplumlar, sosyal  
krizleri fırsata çevirirler. Bizim için Ahıska neyse  
Posof da odur. Şimdi bu meselelere çözüm bulma  
zamanıdır. Dünyanın en az on ülkesine tahl tanesi  
gibi serpilmiş olan Ahıskalıların yaşadıkları bölge-  
lerde zaman zaman savaşlar, çatışmalar, baskılar  
meydana geliyor. Kendi imkânlarıyla ülkemize  
gelenlerin yanında bir de Türkiye Cumhuriyeti  
tarafından konutları hazırlanarak bu sıkıntılı böl-  
gelerden ülkemize getirilen Ahıskalıları var. 1990'lı  
yıllarda Iğdır'a getirilmişlerdi, yakın zamanda da  
Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçesine geti-  
rilip yerleştirildiler.

Kriz olarak gördüğüm bu duruma bir çözüm  
bulmalıyız. Biz deriz ki, Posof'un nüfusa ihtiyacı  
var. İlçe her geçen gün kan kaybediyor. Hiç isteme-  
yiz ama böyle giderse nüfus bakımından ilçe vasfı  
tartışılmaya açılabilir. Tedbir almamız. Tedbir bur-  
ranın nüfusunu artırmaktır. O hâlde buraya kim  
gelir ya da kim gelse daha iyi olur? Her bakımdan  
Posoflulara en yakın insanlar Ahıskalılarıdır. Dola-  
yısıyla Ahıskalıları Posof'a yerleştirilmelidir.

Biz böyle düşünürken hemen farklı hesaplara  
girip karşı çıkan ve kendinden başkasını düşün-

meyen kişiler olacaktır. Fakat biz Posoflular olarak  
bir elmanın iki yarısı olduğumuz Ahıskalı kardeş-  
lerimiz için ne yaptık, sorusunu düşünmeliyiz. Bu  
sorunun cevabı olarak "Onları yaşadığımız yere  
davet ettik! Yaşadığımız mekânı onlarla paylaştık!"  
diyebilmeliyiz.

İkinci husus, buraya gelecek insanlar buradan  
Ahıska'ya geçip orada yerleşmek için teşvik edi-  
lebilir. Hatta Posof, Ahıska'ya geçişte bir "üs" ola-  
bilir. Böylece insanlar Posof'tan ecdadının sürgün  
edildiği Ahıska'ya kolayca gidip gelebilirler. Bu  
gidiş gelişler Ahıska'da sürekli kalmaya ve oraya  
yerleşmeye dönüşebilir. Asıl memleketlerine yerle-  
şenlerin yerine Posof'a yeni Ahıskalıları davet edi-  
lebilir.

Bu konudaki girişim Posof Belediyesine düşer.  
Belediye bu konuyu proje hâline getirip gerekli  
merciler nezdinde harekete geçebilir. Böyle bir  
projenin başarı şansının kuvvetli olduğuna inanı-  
yoruz.

Belediye, kurulacak "Ahıska Mahallesi" için  
arazi göstermelidir. Meselâ 500 konutluk bir ma-  
halle projesinin hayata geçirilmesi, bu krizlerin iki-  
sini de çözer kanaatindeyim. Birincisi 500 konutta  
beşer kişiden 2500 kişi ikamet etmiş olur. Böylece  
ilçe merkezinin nüfusu normalleşmiş olur. Böyle-  
ce Posof, terk edilmişlikten kurtulur. Tarım, hay-  
vancılık ve ticaret canlanır. İkincisi Ahıska'ya en  
yakın noktaya yerleşecek Ahıskalı kardeşlerimiz  
Ahıska'ya yerleşmek için teşvik edilerek daha hızlı  
ilerleme kaydedilir kanaatindeyim. Bu konuda çok  
farklı çalışmalar yapılabilir. Bu göçmenler, Posof-  
luların çürümeye terk ettiği köylere ve evlere de  
yerleştirilebilir.

Bunlar sadece ilk akla gelen hususlar. Proje saf-  
hasında farklı fikirlerle be çalışma daha da renklen-  
dirilebilir.

İnancımız, var olan bir yanlışı yapabiliyorsak  
elimizle, onu yapamıyorsak dilimizle düzeltmeyi  
emrediyor. Onu da yapamıyorsak kalben buğz et-  
meyi emrediyor. Yani sorumluluk sahibi insanlar  
yapabileceklerini yapmıyorsa vebal altındadır.

Hayallerini kaybedenler geleceğe ait her şeyle-  
rini kaybetmişlerdir. Bugün tatlı bir hayal olan bu  
satırlar istenirse yarın tatlı bir gerçek olabilir.