

İHANETE MERHAMET OLMAZ!



Dr. İkrâm ÇINAR

Ahıska toplumu, 1800'lü yıllardan beri Rus ve Gürcü devletlerinin işgali ve zulmü altında yaşayan, sürekli olarak göçe zorlanan, katliam ve sürgünlere maruz bırakılan, aydınları hatta okuryazarları bile katledilmiş, alfabesi sık sık değiştirilip entelektüel çoraklık yaratılmış, köylerde ve tarımda çalışmaya zorlanmıştır. Ahıskalılar, bütün bu yıldırımlara rağmen içinde yaşadıkları devlete karşı isyan ya da ayaklanma ve terör gibi yollara başvurmamış, kardeşleri tarafından bazı dönemlerde unutulmuş, barışçı ve çalışkan insanlardan oluşan mazlum bir Türk toplumdur. Bu toplum, dünyanın haksızlığa uğramış ve temel insan haklarına hâla kavuşamamış birkaç toplumundan biridir. Bununla birlikte haklarını elde etme mücadelesini her şeye rağmen ağır aksak da olsa sürdürüyor. "Her şeye rağmen" derken gerçekten o kadar çok düşmanı var ki, şaşarsınız. Mesele öylesine karmaşık hâle gelmiştir ki, bir Ahıska Türk'ü için kim dost, kim düşman belirsizleşmiştir; karışan sadece at izi ile it izi değil, yılanın, çyanın, ayının, çakalın izi de bunlara karışmıştır. Kime hizmet ettiği bilinmeyen tipler sudan çıkmış balık halinde Türkiye'de tutunmaya çalışan Ahıskalılara musallat olmuştur. İnternet sitelerinde ve internetteki gruplarda okuduklarım beni ziyadesiyle üzüyor, kahrediyor. Bütün bunlara rağmen Ahıskalılar Ahıskalık bilincine hayranım ve saygım her geçen gün artıyor.

Ahıskalılara operasyon mu yapılıyor?

Ahıskalılar Türkiye'ye geldikten sonra, yaşadıklarını kısmen anlattılar ve kendi kamuoylarını oluşturmaya başladılar; Türk toplumunun da sempatisini kazandılar. Gürcistan hakkında söylenebilecek çok şey olmasına rağmen Ahıska'ya yerleşmek ve birlikte yaşamak isteyen ciddi bir toplum olarak Gürcüleri üzecek ifadelerden özellikle kaçınmaktadırlar. Buna rağmen, birileri bu zor durumdaki topluma sanki bir operasyon düzenliyor. Ahıska Türkleri arasına sızmış birtakım kişiler, Ahıska Türklerinin liderlerini ve derneklerini çekirtmeye, karalamaya, moral ve maneviyatı bozmaya, Türkiye'nin Ahıskalılara sahip çıkmadığı kanaatini yaymaya çalıştılar. Daha da çirkin Ahıska Türklerinin Türklüğünü tartışmaya açtılar. Ahıskalılar arasında bazı saf ya da karanlık kişiler de bunu yapanlara mikrofon uzatmaya, çanak sorular sorarak, iftiraların altını dolduracak uyduruk resim, fotoğraf, yazı ve yayınlarla bu psikolojik savaşın militanı ya da kiralık askeri olmaya başladılar.

İşte Ahıska Türklüğünün böyle kallesiz ve vicdansız düşmanları var.

Türkiye'de hatta dünyada insanlar kimliklerini söylerler ve o kimlikleri kabul görür. Sırf "Türk oldukları için" zorunlu göçe maruz bırakılan ve Stalin'in sürgün kararnamesinde etnik kimliklerinin açıkça "Türk" olarak yazıldığı Ahıska Türklerinin soyunu tartışmaya açmak gibi bir densizlik ortaya çıktı! Atabek Yurdu ahalisinin aslını asaletini bilmeyen insanlardan oluştuğu kanaatini mi yaratmaya çalışıyorlar? Stalinlerine inanmasalar bile Posoflu, Ardahanlı, Oltulu, Çıldırlı neyse Ahıskalının da o olduğunu bilmezler mi?

Bu kişiler, şaibe yaratarak Ahıska Türklerine manevi destek veren Türk milletinin desteğini kesmeye mi çalışıyorlar? Bu sefillere başka bir ülkenin aptal ajanları demesek bile, başkaları hakkında ileri geri konuşmalarını gerektiğini öğretmek gereklidir. Devletimizin istihbarat servisi herhalde izliyordur ama Ahıskalılar da irkilmiştir. Ahıska Türkleri 1828'den beri tarihin zorlu sınavlarından geçerek Türklük bilincini daha da bilemiş olarak vatanlarına, kardeşlerinin arasına dönmüştür. Ahıska Türklerinin başlarından bunca felaket geçtikten sonra birtakım kendini bilmez densizlerin şımarıklıklarına tahammülü yoktur.

Fitneyi nasıl tanırız?

Yabancı devletlerin işine gelebilecek şekilde faaliyetler yapan birtakım kişilerin Ahıskalılar arasında ve özellikle Ahıska derneklerine çöreklenmiş durumda olduğu gözleniyor. Bunların başka devletin görevlisi olup olmadığını söyleyecek kadar bilgiye sahip değiliz. Zaten bir ajanın alında "ajan" diye yazmaz ya da yakasında ajan rozeti olmaz. Senden benden daha çok Ahıskalı olur, Ahıska sevdalısı bile olur. Onlar, Ahıska derneklerinde yönetim kurullarına kadar bile yerleşebilir, toplantılarda sizi temsil etmeye bile kalkışabilirler.

Ajanlar sadece sadık oldukları yerlere gizlice haberler vermez, başka önemli bir iş daha yaparlar: Ordubozanlık yapmak! Eğer birileri, Ahıskalılar, doğru bir iş yapınca onu baltalıyor veya bozuyorsa işte buna ordubozanlık denir. Bunların işi gücü fitne fesat çıkarmak, iyi gidişe mani olmaktır.

Ahıskalılar birlik ve beraberliğini sürdürüp bir yerde toplanmak istiyorken, birisi ortalığı karıştırır, şunu buna, onu berikine kışkırtır, aralarını

açar, laf taşır, kavga çıkarır, bölücülük yaparsa, o kişi kötülük peşindedir.

Birileri, Ahıska davasının liderleriyle uğraşır, saygınlıklarını bozmaya, şerefleriyle oynamaya, gururlarını kırmaya, birbirlerine düşman etmeye çalışıyor, fesatlık, müzevirlik yapıyorsa, yaptığı sadece rezillik değildir. İnsanların Ahıska davasının liderlerinin, örneğin dernek başkanlarının peşinde gitmesini, sözlerini dinlemesini engellemeye çalışıyorlarsa, bilin ki o iyi niyetli değildir.

Birileri eğer Ahıskalıları Ahıska'dan ve oradaki haklarından vazgeçirmeye ve Ahıskalılarının yaşadıklarını unutturmaya çalışıyorsa kötü niyetlidir.

Birileri ya da bir grup, Ahıskalılarının birlik olmasını, bir ordu gibi hareket etmesini engellemek için elinden geleni yapıyorsa, Ahıskalılarının mücadelesinde moral bozmaya, maneviyatlarını kırmaya, heveslerini kaçırmaya çalışıyor, umutsuzluk yayıyor, sizi hedeften uzaklaştırmaya çalışıyorlarsa, (eğer aptal değilse) ajandır, haindir.

Sakin karıştırmayalım!

İnsanların birbirini eleştirmesi, yanlışlarını dostça söyleyerek uyarması, karşısındakinin kendi göremediği yanlışlarını görmesini sağlar. Bu, dostça bir yardımdır. Dostlarımız, Ahıska davasının önde gelen şahsiyetlerine tavsiyelerde bulunabilir, akli yetiyorsa akıl, fikir de verebilir; yol gösterebilirler. Bu da doğru bir üslupla, adabınca, kırıp dökmeden yapılır, medyada, internette yazarak yapılmaz! Eleştirmek iyidir ama eleştirmek ile karalamak, çamur atmak aynı şey değildir. Eleştirmek düzeltmek için yapılır, çamur atmak ise yok etmek içindir ve düşmana hizmet eder.

İftira veya çamur atmak kahpececi, kalleşcedir, iğrençtir. Bunu hem de yeryüzünün çilekeş halkı Ahıskalılara yapanlar en adi kimselerdir. Ahıskalılarının, eleştiri yapıp yol gösterenle kalleşlik yapan arasındaki ayrımı yapacak tecrübeleri ve bu şahısların maskesini düşürecek kadar olgunluğu vardır. Ancak Ahıskalılarının içindeki kalleşleri bazen göremediklerini de izliyoruz. Neredeyse iki yüz yıl ayrı ülkelerde yaşadılar. Henüz Türkiye'yi yeterince bilmiyor, buradaki şeytanları tanımıyorlar.

Bizim Türk tayfasının tarihsel olarak ciddi bir problemi var; Türkçe konuşan herkesi ev halkından sanıyor. Adam düpedüz Türkçe konuşmayı öğrenmiş, herhangi birinin mankurdu! Türkiye'ye gelip yerleşmiş. Aynı anda Gürcistan, ABD ve Rusya vatandaşı bile olabilirler. İnternet sitelerinde birkaç Ahıskacı yazı yazıp duygu sömürüsü yapıp, geri kalan zamanını internet nöbeti tutup, doğru iş yapan Ahıska'nın gerçek dostlarını karalamakla geçirenler var. Her şeyin bir zamanı ve sırası vardır.

Ahıska Türklüğünün yaşadığı bunca ölüm, acı, zulüm ve gözyaşı oyun değildi. Bunun şakası yok. Burada ihanete merhamet olmaz!

Türk oldukları için zulümler yaşayan, birkaç yüzyıldan beri kültürüne sadakat sınavını başarıyla geçen Ahıskalılarının arkasındaki Türk toplumunun desteğini kim kesmek ister? Neden birilerinin böyle bir alçaklık yapmak gibi bir derdi vardır? Neden? Bu tartışmayı Türk sitelerinde yürüten Türk görünümlü şaibeli kişilere ve ajanlara mikrofon tutarak konuşturan gaflet ve dalâlet içindikileri, yüzümüze karşı küftretirenlere ne demeli? Türkiye'nin vatandaşı olduğu halde başka bir ülkenin çıkarları için çalışmak ne anlama gelir? Bu durum, Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet etmektir. Bu çok ciddi ve tehlikeli bir durumdur. Akıllarını başlarına toplamalarını bekliyoruz.

Uzun sözün kısası

Ahıska meselesi, Gürcistan'ın Ahıska Türklerinin gasp ettiği haklarını iade edip tarihsel adaleti gerçekleştirmesinden geçiyor. Türkiye ve Gürcistan'ın bu adaleti sağlamak için diplomasi yaptığını düşünüyoruz. Bugün için Gürcistan ile Türkiye'nin iyi ilişkiler içinde olmaya, hem Kafkasya'da boğulan Gürcistan'ın ihtiyacı var hem de Türkiye'nin. Türkiye'nin yardım ve desteği olmadan Gürcistan'ın ne hallerde olacağından söz etmek istemiyorum. İlişkilerimizde bugün Gürcistan lehine olan tek taraflı fayda, eğer iyi ilişkiler geliştirecekse göz ardı edilebilir. Ancak Ahıskalılarının durumu bu ilişkinin geliştirilmesinde gözden uzak tutulamaz. Gürcistanlılar ve "Gürcistanlı Türkiye-liler" Ahıskalılara karşı işledikleri cinayetin üstünü örterek Türkiye ile iyi ilişkiler kuramazlar. Türk devleti bunu kabul edemez. Türk milleti de bunu yutamaz ve içine sindiremez. Türk milleti, tarihî hafızasına kaydettiği telafisi olmayan bu acıyı zaten unutmayacaktır. Yine de ilişkilerin geleceğini, Ahıskalılarla ilgili tarihî adaletin sağlanmasından geçtiğini gözden ırak tutmamalıdır.

Atabek Yurdu halkının konuşması gereken sorunları başkadır: Sürgün acıları vardır. Travmayı atlatabilmek için içindikileri dökmeleri gerek. Ahıskalılarımızın yaşadıkları ülkelerde güvenlik endişelerini gideremedik. Hâlâ Türkiye'ye yerleştiremedik. İş bulamadık. Diplomalarının denkliğini onaylatamadık. Yeniden her şeye sıfırdan ve toplumun en alt katmanından başlıyorlar. Atabek Yurdu sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kan kaybediyor... Dost olmayanlar gündemimizi sabote etmek isteyebilir de, Atabekliler neden onların gündemini konuşsun ki? Hatta özür dileyip tazmin etmedikçe, neden onlarla konuşsun ki?