

AHISKA GENÇLİĞİ



Kâmile KEMAL

Her yerde ve her daim övdüğüm bizim nesil, son zamanlarda beni şaşırtıyor. Şükürler olsun ki bulunduğum çevrede ve topluluklarda bu böyle olmasa da bazı duyduklarım epey düşündürdü.

Derdimizi anlatmaya ve düşündüklerimize iyi olandan başlayalım! Her geçen gün Ahıska adına bir güzellik katılıyor. "Ahıskalılar Bayram Şenliği" bu gelişimin son misalidir. Bu güzellikler, aylar öncesinden başla-

yan emek, çaba, mücadele ve fedakârlıklarla gerçekleşti. Aslında bir kez daha gördük gençlerimizi. Herkesin bildiği sadece, belirlenmiş alanda bir gün boyunca yapılan etkinlikler ve sonunda yapılan teşekkürlerden ibaret. Fakat o kadar değil ki... Her işte olduğu gibi insanlar arka plânı hesaba katmadan sadece sahnede gördüklerini değerlendirir. "Keşke şu şöyle olsaydı! Bu olmamış ki! Ay buna ne gerek vardı!" gibi çoğu kırıcı eleştiriler gelir. Ama o iş için zaman harcayan, emek veren, gecelerini gündüzüne katan, oruçlu haliyle gün boyunca koşuşturan, normal hayatında yüzüne bakmayacağı insanlara tahammül eden bilir o işin değerini. Ve bazen sırf Ahıska için sabreder her şeye ve herkese.

Bu faaliyet için didinenlerin yegâne amacı, Ahıskalıların bir araya gelerek vatan ve hemşehrilik duygularını canlı tutmak, Ahıska'yı tanıtmak için bir farkındalık oluşturmaktır. Bu gençler, normal hayatta gitmeyecekleri kapılara gider, sırf bir Ahıskalıya daha hediye verebilmek için olmadık insanlardan taleplerde bulunurlar. Bazen hak etmedikleri lafları ve ithamları işitirler. Ama yine de vazgeçmezler. Çünkü bilirler ki bu iş sadece "Ahıska" içindir. Evet, bunlar Ahıskalı gençler, bizim gençlerimiz. Yani bizler... "Ahıska'nın geleceği gençliğe emanet" sözü yerindedir; zira dava emin ellendedir. Büyüklerimizden gelen bir ses vardı: "Helal olsun size, ne güzel bir nesil geliyor!" Bu söz, bize inanan ve güvenenlerin ortak sesidir. Bu sesi yere düşürmeyeceğiz.



Ahıskalı Gençler Birliği, el ve gönül birliği içinde çalışıyor. Ahıskalılar Bayram Şenliği bu çabanın eseridir. Bu da Ahıska için yılmayan bir neslin varlığını ortaya koymaktadır.

Bir de madalyonun diğer yüzü var: Değil Ahıska uğruna, Ahıskalı bir tanıdığı için bile hareket etmeyecek, atalet içinde olan gençlerimiz! Olmaz mı? Tabii ki var! Nasıl ki hiçbir ağaç bütün meyvelerini aynı kalitede veremiyorsa, hiçbir millet de aynı değerde insanlar yetiştiremiyor. Tabii ki bunlar bir azınlığı oluşturmaktadır. Bu durum ne yazık ki sadece gençlerimiz değil, her yaştan Ahıskalı hemşehrilerimiz için de geçerlidir. Bunca tecrübe ve yaşlarına rağmen bazı büyüklerimizin şaşırtıcı söz ve davranışlarına da şahit oluyoruz. Şu var ki bu olumsuz örnekler, hemen her toplumda görülebilecek ve bir toplumu temsil kabiliyetinden uzak şeylerdir.

Genç Ahıskalılar, kardeşlerim: Harekete geçme zamanıdır. Hayat, boş hayaller içinde yaşayıp bekleyecek ve umut denizinde yüzerek ömür geçirilecek kadar saf ve uzun değil. Düşüncelerinizi, amaçlarınızı, fikirlerinizi harekete geçirmek için neyi bekliyorsunuz? Bulduğunuz şehirlerde, üniversitelerde, ülkelerde neden ayağa kalkıp varlığını göstermiyorsunuz? Bizim sayı ve varlıklarıyla övündüğümüz gençlik, bu güzel projelerde neden yok? Neden hâlâ sadece "Ahıskalıyım" diyerek bir kenara çekilip oturuyorlar? "Hristiyan mısın? Türk müsün? Nereden geliyorsun? He sen Gürcüsün! Alaska mı? Oradan buraya niye gelir bir insan ya!"



gibi saçma sapan, cahilce söylenmiş sözler için hiç mi sorumlu tutmuyorsunuz kendinizi. Görmemek, duymamak, bilmemek ve öğrenmemek için çaba sarf eden insanlara rağmen öğretecek olan sizlersiniz.

Her şeye rağmen bizim varlığımızı ispatlayacak ortaya koyacak, geçmişimizi unutturmayacak, atalarımızın ruhunu şâd edecek ve vefa borcunu ödeyecek olan sizlersiniz. İnsanların kendi menfaatleri uğruna 'Ahıska' adını kullanarak yaptığı işlere dur diyecek ve gerçekten Ahıska uğruna ömrünü harcayacak olan sizlersiniz. Kendi içinde bile talihimizin başladığı gün, bize verilen isim, atalarımızın geldikleri boylar gibi yapılan tartışmalara son verecek olan yine sizlersiniz. Kısacası o köklü kültürümüzün, dilimizin, tarihimizin, asaletimizin taşıyıcıları sizlersiniz.

Bulduğunuz illerde, üniversitelerde, bölümlerde konu her ne olursa olsun önce "Ahıska" diyeceğiz. O zaman herkes Ahıska'yı bilecek. Eğer, insanların aklında Ahıskalı olarak kalırsanız kazanmış olacağız. "Arkadaşım ne Ahıska imiş, maşallah her yerde onu görüyorum, bari bu işe dâhil etme!" dediklerinde gururlanacak, bir ananın evladından vazgeçmesini beklemek kadar yanlış olduğunu dile getirecek ve bu denli bir bağlılıkla sahip çıkacağız. Hiç kimseden, hiçbir yerden utanmayacak, çekinmeyecek kendimizi tanıtırken ilk önce Ahıskalıyım diyeceğiz. Kendimizi ayırttığımızı söyleyenlere inat, farklılaşmak için değil, aksine bizleri öğrenerek bir olduğumuzu anlatmak için çabaladığımızı göstereceğiz. Kısacası, bizlerin içinde bulunduğu o ateşi her yerde, Ahıska adına harlayacak ve bu uğurda bütün benliğimizi ortaya koyacağız. İşte o zaman biz olabiliriz.

"Ben tek başıma ne yapabilirim ki?" demeyeceğiz.

"Çevremde Ahıskalı yok ki, ne yapabilirim?" diye ye'se kapılmayacağız. Şu an, bu yazıyı okumanız bile yüzlerce Ahıskalıya sahip olduğunuzu gösterir. Tek bir fikriniz bile varsa gerçekleştirmek için harekete geçin. Ben tek başıma bunu başaramam dediğiniz her işte bilin ki Ahıskalı Gençler Birliği olarak biz varız. Bu birlik, nasıl ki biz gençlerin iradesine bırakılarak kurulmuş ve hâlâ bu şekilde yönetiliyorsa, bundan sonra da varlığını böyle sürdürecektir. Geleceğe, gençliğe miras bırakmak için atılan bu adım ve kurulan bu birlik bile biz gençler için en somut örneklerdendir. Bölünerek, herkesin kendi varlığını ispat etmek, ben olayım, ben bilineyim uğruna yaptıkları işlerden nasibimizi almamış olacağız ki büyüklerimiz hâlâ birbirlerine inat çetnli kurumlar kurma çabasına girmektedirler.

Gençlik arasındaki lüzumsuz ve kırıci tartışmalara dur diyeceğiz. Her kötü yönetimde balta vurup yeni bir bölünme ile küçük azınlıklar oluşturmak değil, var olan birliği geliştirmek için çabalayacağız. Bu uğurda, bildiğimiz gerçekleri ve düşüncelerimizi bize yakışan bir dil ve üslûpla birbirimize söyleyeceğiz. Yapılan işlerde nasıl oldu diye dönüp baktığımızda, en iyisi bu diyerek başarı sarhoşluğuna kapılmayacak, üzerine neler koyup daha iyisini yapabiliriz sorgulamasına geçeceğiz.

Biz Ahıska gençliği ülkümüz olan "Ahıska" için birlik olup herkese varlığımızı ispatlayacak ve her yerde hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bunun için de harekete geçeceğiz. Hemen, şu an, şimdi. Ne demişti bir şair: "Ömür dediğin üç gündür: Dün geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür, o da bu gündür!" Bugünümüzün kıymetini bilerek her günümüzü son anımızmış gibi kıymetli yaşayarak geçireceğimiz bir anlayışla geleceğe bakacağız.