

15. YIL DÜŞÜNCELERİ

Dergimiz **Bizim Ahıska** 15 yaşında!

Dergi çıkarmak kolay bir iş değildir. Takdir edilir ki bir derginin önce bir amacı, hedefi olmalıdır. Sonra muazzam bir okuyucu kitlesine hitap etmelidir. Ve tabii ki arkasında maddî bir güç bulunmalıdır.

Burada zikrettiğimiz üç pencereden **Bizim Ahıska**'ya bakalım:

Bizim Ahıska, hedefi olan bir yayın organıdır. Bunu daha ilk baştan yayın ilkeleri arasında şu cümlelerle ifade etmiştir: **Bizim Ahıska**, merkezinde Ahıska olmak üzere Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkasya ile ilgili sosyal ve kültürel konuları işler. Uluslararası hukukun kabul ettiği genel insan hakları çerçevesinde bütün mazlum topluluklarla ilgili yazılara yer verir.

Buradan da anlaşılacağı üzere **Bizim Ahıska**'nın birinci davası, hakkı hukuku çiğnenmiş olan halkımızın sesi olmaktır. Ahıska ve Ahıska Türkleri derken akla ilk gelen husus, 21. Asrı yaşadığımız bir devirde hâlâ çiğnenen insan haklarından bahsediyoruz. Vatan, bütün insanlar için çok azizdir. İşte bizim aziz vatanımız **Ahıska, 15 Kasım 1944** tarihinde elimizden alınmıştır. Dolayısıyla vatan yaramız 74 yıldan beri kanamaya devam etmektedir.

İkinci hususa gelince, **Bizim Ahıska**'nın muazzam bir okuyucu kitlesi vardır. Türkiye'de dört bir yanında okuyucularla buluşmakta ve onlara vatanımız Ahıska ve Ahıska Türklerine dair bilgi ve duygu dolu sayfalarını sunmaktadır. Ayrıca, bugün Kazakistan'dan, Rusya'ya; Azerbaycan'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanına dağılmış hemşehrilere ulaşmaktadır.

Bizim Ahıska'nın ulaşamadığı bir kesim var: Ahıska adını taşıyan sözde sivil toplum öbekleri... Bunlar kimi bir köşede, kimi de içi bomboş iri bir cüsseyle arzı endam etse de matbuatın, medyanın rolünü idrak edecek kafadan mahrumdurlar. Bu sebeple onları her türlü değerlendirmenin dışında bırakıyoruz. Zira vatan ve millet derdi olmayanlarla **Bizim Ahıska**'nın yolu kesişmez.

Üçüncü hususa gelince, işte burada kalemimiz hüznleniyor. Zira **Bizim Ahıska**'nın arkasında hatırı sayılır bir maddî güç yok! Bu sebeple zaman zaman yolda kalma endişesi taşımış, teklemiş, fakat dergimiz yola devam etmek için her türlü fedakârlığa katlanmıştır.

Tevazuu bir kenara bırakalım, **Bizim Ahıska**, sahasında Türk basınında tek ve orijinal olduğu gibi bu derginin, Ahıska Türklerinin matbuat tarihinde de mümtaz bir yere sahip olduğu aşikârdır. Buna inanan dostlarımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Dergimiz 15 yaşına girerken, halkımızın sürgününün üzerinden de koskocaman bir 74 yıl geçti. Bir kanun çıkarmış olduğu hâlde halkımızın vatana dönüş yolunu akıl almaz desiselerle kesen Gürcistan'ın Türkiye ile olan pahalı dostluğu devam etmektedir. Biz değeri nispetinde dostluğun tarafındayız. Fakat Ahıska ve Ahıska Türklerinin feda edilmesine razı değiliz! Vatan, alınır satılır şey değil ki...

Şimdi adı tarihe karışmış olan *Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu-AHDEF* (2004-2007)'in Avrupa Konseyi nezdindeki çabaları sonucu Gürcistan Parlamentosu vatana dönüşle ilgili bir kanun çıkarmıştı. Tabii ki Federasyon, zamanında Avrupa Konseyi nezdinde bu kanunla ilgili eleştirilerde bulundu. Fakat her şeye rağmen ortada bir kanun vardı. O günden bu güne bu kanunla ilgili olumlu bir gelişmeye şahit olmadık. Hâlbuki vatana dönmek için Tiflis yönetimine başvurmuş binlerce hemşehrimiz bu kanunla vatana dönmüş olabilirdi...

Hemşehrilerimizin Türkiye'ye gelişlerinde yaşanan problemler devam etmektedir. İkamet, vatandaşlık, meslek ve diploma denkliği konularında yaşanan sıkıntıların bir an evvel çözülmesini ümit ediyoruz.

Yıllardan beri sizlere Ahıska etrafında bilgiler sunduk, dertleştik ve birlikte düşündük. Bunları yaparken ne kadar sevinsek de halkımızın vatan davasının orta yerde durmasından dolayı hüznümüz katlanarak devam etmektedir.