


VEDA ETMEYELİM!

 **Firat SUNEL***

Hani bazen bir boşluk doldurur ya insanın içini, işte hayatını Ahıska Türkleriyle ilgili araştırma ve çalışmalara adanmış olan Yunus Zeyrek Hoca beni arayıp, **Bizim Ahıska** dergisinin son sayısı için kısa bir veda yazısı yazmamı rica ettiğinde, benim içimi de öyle tatsız tuzsuz bir boşluk kapladı. Son sayı vurgusu yapmasaydı daha kolay olacaktı yazmak. Ama günlerce ne elim, ne de gönlüm vardı iki satır kaleme almaya...

Ahıska Türkleriyle, Gürcistan'da görev yaptığım dönemde tanışmıştım. Sürgün'ün 60. Yıldönümünü idrak ediyorduk. Orta Asya'nın dört bir köşesine dağılmış, sürgünü bizzat yaşamış olan yaşlı Ahıska Türkleriyle birlikte Ahıska'yı ziyaret etmiştim. Tarihî bir olaydı; çünkü 1944'ün o uğursuz Kasım ayından sonra ilk kez böyle kafiye hâlinde, doğup büyüdüğüleri ata topraklarında hasret giderebiliyorlardı. Onların hikâyelerini dinledim, birlikte köylerine gidip, puslu dağlarda hüznü anılarına kulak verdim. Onlar tekrar Orta Asya'daki evlerine döndüklerinde içimi yine o bildik boşluk kaplamıştı. O boşluğu doldurmak için bu defa kaç kere tek başıma gittim Ahıska'ya... 60. Yıldönümü, aslında adı gibi bir dönüm noktasıydı ve sürüldükleri toprakları görmek için daha sonra da yaşlılar Tiflis üzerinden Ahıska'ya gelmeye başladılar. Onlarla ben de gittim, artık mevcut olmayan köylerini görüp acılarını paylaşmaya...

İşte *Salkım Söğütlerin Gölgesinde* adlı romanım, o anıların, yaşanmışlıkların-yaşanamamışlıkların ve buruk gülümsemelerin gölgesinde dünyaya geldi. Ahıska konusundaki araştırmaları sebebiyle adını hep duyduğum Yunus Zeyrek, romanımın ilk okuyucusu olarak bana güç ve cesaret verdi. **Bizim Ahıska**'nın muhtelif sayılarında romanımla ilgili değerlendirmeler okurlarla buluştu.

* Büyükelçi-Yazar.

Ahıska bölgesini ziyaretlerim sırasında çektiğim fotoğraflarım da derginin pek çok sayısında yer aldı.

Bizim Ahıska dergisi, Yunus Zeyrek'in her biri bir altın kıymetinde olan, bölgeye dair belgesel niteliğindeki kitaplarıyla birlikte Ahıska Türklerinin tarihine, kültürüne, edebiyatına ve geleneklerine, kısaca dününe ve bugününe gönülden dokunan bir yayındır. Sadece Ahıska bölgesi değil, neredeyse bütün Kafkasya bölgesini irdeleyen, birbirinden ilginç ve bilinmeyen makalelerle renklendiren bir hazinedir. Yurtdışında olduğum dönemlerde bile, gönül bağım olan Ahıska Türkleriyle ilgili gelişmeleri **Bizim Ahıska** üzerinden takip eder, bu konuda çok araştırma yapmış ve sonunda bir roman yazmış biri olarak her defasında yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadım.

Ahıska Türklerine, geniş anlamda Türk dünyasına, tarih, kültür ve edebiyat alanına katkılarından dolayı Yunus Zeyrek hocama gönülden teşekkürlerimi sunmayı bir vazife olarak görüyorum. Bu derginin tamamen onun özverili çalışmalarıyla yayımlandığını ve bunun gerçekten çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç olduğunu biliyorum. Ancak yine de umuyorum ki, bu yazımın yayınlanacağı sayı, **Bizim Ahıska**'nın gerçekten de son sayısı olmasın.

Bazen hepimizin dinlenmeye, soluklanmaya ihtiyacı vardır. Ümit ederim ki **Bizim Ahıska**, yine bilgi dünyamızı zenginleştirmeye devam etsin...

Veda etmeyelim!

Gönülden selam ve saygılarımla...

Not: Bu yazıyı kaleme aldıktan sonra Yunus Zeyrek Hocam derginin yayına devam etmesi kararı alındığını belirtti. Son derece mutluyum, hayırlı uğurlu olsun.

