


POSOF'TAN ÇIKAN BİR ALP-EREN'E MEKTUP



 Şerafettin MERT

Kardeşim, üç senedir bir hastalıktan muzdaripsin. Tedavi devam ederken zaman zaman iyi işaretler geldi, sevindik. Doktorundan memnundun.

Son mesajında 'artık iş ciddi' diyorsun. Bu mesajı okuyunca adeta yıkıldım. Bırakma bizi Yunus! Aynı köyün çocuklarıyız. Beraber kaz güttüğümüz *Avazan'ın Başı* pınarına sensiz gidemem artık. Elimizde değneklerle davar ve kuzu güderken oyunlar oynardık. O günleri unutamıyorum. Bayırlar'a, Meşe'ye ve Kurugöl'e gidemem artık Yunus! Bu satırları yazarken gözlerim Posof'un çayları gibi çağlıyor. Coşkun derelerinde beraberce göl yapıp çimdiğimiz Urama yaylamıza sensiz nasıl çıkarım Yunus...

Güzel Posof'umuz üzerine ne güzel şiirler yazdın. Dahası, tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkaran *Posof'un Çizgileri*'ni yazdın. *Urama'da Zaman* şiirini okuyanlar seni kutladı. *Bizim Ahıska'da* çıkan *Kurugöl'ün Kavakları* adlı o güzel şiirini bana armağan etmiştin. Ahıskalı kardeşlerimiz için yazdığın destanî şiirler, mazlûm bir halkın tesellisi oldu. Mazlûmların hakkını sordun, zulmedenlere zâlim dedin.

İlkokulu Ardahan'da okudun. Elli sene önceydi. Çayeli'nden Posof'a gelirken senin yanına uğramıştım. O zaman kitap okumaya ne kadar meraklı olduğunu müşahede etmiştim. Nitekim çok okudun ve sonra yazmaya başladın. Şair ve yazar oldun. Tarih ve edebiyat sahalalarına girdin. İyi bir insan ve örnek bir hoca oldun.

Yıllardan beri çıkarmakta olduğun *Bizim Ahıska* dergisiyle Ahıskalı kardeşlerimizin sözcüsü oldun. Yerinden yurdundan edilmiş halkın acılarını gündemde tutmaya çalıştın. Körler görmedi, sağırklar duymadı... Yurdun dört bir yanında verdiğin konferanslarla, TV konuşmalarıyla Ahıska davasını Türk'ün kalbine yazdın; büyük takdirlere mazhar

oldun. Türkiye'de ve Türk ülkelerinde çok sevenin ve çok dua edenin oldu.

Her zaman yanında olmak isterdim. Fakat buna hayat şartları müsaade etmiyor. 2018 yılında bir hafta sonu Marmaris'ten Ankara'ya gelerek seni ziyaret ettim; tesellim bu...

*"Benim yârem gibi yâre bulunmaz,
Bulunmaz bu derdime çare bulunmaz,
Ne merhem kâr eder ne de bir teselli,
Bulunmaz bu yâreme çare bulunmaz."*

Benim İstanbul'da yaşadığım meşakkatli yıllarımda sen de Erzurum'da tahsildeydin. Mektupların gelirdi. Güzel şiirler de yazardın. Onları zevkle okurdum. Yunus Emre'den, divan şiirinden beyitler yazardın. Bunlar arasında şimdi aklıma gelen Nabi'nin gazelindeki beyit ne güzel ve ne anlamlıydı:

*"Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz;
Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz..."*

Âh diyorum, bu âhım arş-ı âlâya varsın ve kimsesizlerin kimsesine ulaşsın. Oradan sana hayat ve sevinç olarak gelsin. *Bizim Ahıska* dergisinin bu sayısı son sayı olmasın. Allah'tan ümit kesmeyelim. Onun merhametinden yardım bekleyelim.

Bu hengâmede dergiyi baskıya hazırlıyormuşsun. Rabbim kolay kılsın. Bunca faaliyet, kitap, dergi, bir hoş sada olarak kalacak, gökkubbeden ses verecek ve daima hatırlanacaktır. Dergimizin 'veda sayısı' dediğin bu nüshayla son bulmamasını diliyorum. Hayyul kayyum olan Allah, sana daha nice yazılar yazmayı, Rasulü hürmetine nasip eylesin. Necip Türk milletinin bir değeri olan siz kardeşimin dostu olmak bana her zaman sevinç ve şeref vermiştir. İlim deryasının farklı alanlarına daldın ve eşsiz inciler çıkarıp bizlere sundun.

Ya Şafi, Yunus Zeyrek kardeşimi bizlerden koparma, ayırma; ona iyilik ve hayat bahşet. *"Bihürmeti seyyidi'l-mürselin, Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allahım!"*