

TÜRKLÜK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN TERCÜMANI "BİZİM AHISKA" VE BİZİM YUNUS ZEYREK



Dr. Afina MEMMEDLİ BARMANBAY

Yunus Zeyrek, ilk sayısı 2004 yılının Ekim-Aralık aylarında çıkan "Bizim Ahıska" dergisinden bizlere "Aziz okuyucu" diye hitap edeli tam 16 yıl oldu. Bu zaman içerisinde "Bizim Ahıska" ve Yunus Zeyrek yalnızca Ahıska kalıplarının değil, millî benliğini koruyan bütün Türklerin azizi, gönül yoldaşı, kalp sırdaşı ve yoldaşı oldu. Türkiye'den başka Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan vd. ülkelerde sevilerek okunan dergi, dünya Türklüğünün duygu ve düşüncelerinin tercümanı oldu.



gururu anlatamam. Ondan sonra zaman zaman Yunus Zeyrek'le haberleşmeye devam ettik.

Ben Bakü'de doktora çalışmalarımı bitirdikten sonra Türkiye'ye geldim. Bu arada Zeyrek'le iletişimiz hiç kopmadı. Fakat yüz yüze gelmek bir türlü nasip olmadı. Buna rağmen akademik hayatımda Türkiye'de bana abilik yapan ilk kişi, hocaların hocası, 20'yi aşkın kitap ve yüzlerce makalenin müellifi Yunus Zeyrek oldu. Hakikaten bir insanı sevmek, onu ailen, dostun, akrabaların gibi hissetmek için mesafelerin hiçbir önemi yokmuş. Yunus Zeyrek ile hiç karşılaşmasak da, farklı şehirlerde otursak da o her zaman benim

yakınımdadır, kalbimdedir. İlk "Bizim Ahıska"yı tanıdım sevdim, daha sonra onun yaratıcısı Yunus Zeyrek'i...

Yunus Zeyrek ile gıyabi tanışmamız, "Ahmet Cevat ve Türkiye" konusunda doktora tezi yazdığım dönemde, 2008 yılında, Azerbaycan'dan dergiye makale yolladıktan sonra başladı. O zamanları iletişim aracı olarak mail yoluyla mektuplaşma kullanılıyordu. Bir gün Türkiye'den, "Bizim Ahıska" dergisinin editörü Yunus Zeyrek'ten bir mail aldım. Mektupta, dergide çıkan makalemin büyük ilgi gördüğünü ve bu tür yazıların devamını beklediklerini yazıyordu. Bir doktora öğrencisi için bu ilginin verdiği

Bütün dergilerin bir yayın ömrü olur, "Bizim Ahıska" da kapanabilir, ama bu dergi 16 yılda bütün sevenlerinin kalplerine öyle bir yerleşti ki, bundan sonra da manevî dünyamızda, ruhumuzda yaşayacağına eminim.

ŞÜKRAN

Dergimizin ilk birkaç sayısı o zaman faaliyette bulunan ve başkanı olduğum *Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu* tarafından neşredilmekteydi. Federasyon 2007 yılı sonlarında faaliyetine son verince tarif edilmez hayal kırıklığı yaşamaktaydım. Fergi de ortada kalmıştı. Her şey bitti derken bir şefkat elinin uzandığını gördük. "Neşriyatı olmayan bir dava yürümez; bari dergiyi yaşatalım." diyen bu el, o zamanki TBMM Başkanvekili Hemşehrimiz Sayın **Nevzat Pakdil'e** aitti. Onun sağladığı maddî ve manevî desteği burada şükranla anarak veda ediyorum.

Yunus Zeyrek

