

AHISKA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ!



Dr. İbrahim AGARA*

İzmir Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulunun on bir asil üyesinden üçü Ahıska doğumludur. Onlar, Ahıska sürgününü yaşamış, vatan davasından vazgeçmemiş, bir gün mutlaka Ahıska topraklarına dönecekleri umuduyla yaşamışlardır. Mühendis Saaddin Ahıska (Ahıska-Görgisiminda, 1937), Doktor Süleyman Ahıskalı (Aspinza-Oşora, 1938) ve Öğretmen İlimdar Agara (Ahıska-Agara 1941).

Onlara “Sürgünü hatırlıyor musunuz?” diye sorduğumda aynı gerçekleri bir ağızdan söylüyorlar. O zaman bunların biri dört, biri altı, diğeri yedi yaşında çocuklarmış. Ama yaşanan felâket dün gibi hafızalarında...

“14 Kasım gecesi idi. Rus askerleri evlerimizi bastılar. Birkaç saat içinde silâh zoruyla bizleri kamyonlara bindirdiler, tren istasyonlarına getirdiler. Burada bizi bekleyen yük ve hayvan taşınan vagonlara tika basa doldurdular. Rus askerlerine karşı direnenler, gitmek istemeyenler gözümüzün önünde kurşuna dizildiler. İnsanlarımızın ağlama, sızlama, Allah’a yalvarmaları; diğerk taraftan silâh sesleri, sahipsiz kalan hayvanların uluma ve meleyişleri geceyi cehenneme çevirmişti.

Yolculuk çok uzun sürdü. Vagonlar soğuktu. Yiyeceğimiz yoktu. Binlerce insanımız bu yolculukta hayatını kaybetti. Biz çocuklar, çoğumuz babamızı, annemizi, ağabeyimizi, ablamızı kaybettik. Çocuk olmamıza rağmen aradan geçen bunca yıl içinde, bu insanlık dramını unutamadık. Bu söylediklerimiz, duyduklarımız değil gördüklerimizin sadece bir kısmıdır. Ömrümüzün sonuna kadar da yapılan bu haksızlığın telâfi edilmesi için mücadele edeceğiz.”

O küçücük yaşlarında yaşadıkları sürgün ve soykırımı bugün bize anlatırken sanki dün yaşamış gibi duygulanıyor, seslerinin tonu değişiyor ve gözyaşlarını tutamıyorlar.



“1956 yılında sıkıyönetim kaldırılınca, KGB gözetimi altında hayatımızı sürdürmeye devam ettik. Milletimize reva görülen bu insanlık dışı soykırımı medenî dünyaya duyurmak gerekiyordu. Ama bunu kim yapacak? Yine biz yapmalıydık. Bunun için de eğitilmiş olmamız gerekiyordu. İşte bu amaçla o zor şartlarda okumaya, tahsil görmeye gayret ettik. Yüzlerce genç Ahıskalı gibi bizlerde üniversiteleri kazandık. Öğretmen, mühendis ve doktor olduk. 1961 yılında kurulan Vatana Dönüş Komitesine üye olduk. 18-20 yaşlarında öğrenciler arasında aktif faaliyetlerde bulunduk. KGB tarafından uyarılmamıza ve hapis cezalarına rağmen, Ahıska topraklarına geri dönüş mücadelesini sürdürdük. Sovyetler zamanında Politbüro’da çalışan yetkili insanlarla görüşmeler yapıldı, mektuplar ve halkımızdan toplanan dilekçeler kendilerine sunuldu. Sovyetler birliği zamanında ben Türk’üm demek, Türk kelimesini kullanmak onlar açısından suç iken, biz bu şerefli adımımızı gururla söyledik. Vatanimiz olan Ahıska topraklarına Türk ve Müslüman olarak döneceğiz diye and içtik.

Bu sene Ahıska sürgününün 68. yıldönümü içindeyiz. Bu sürgün ve soykırımı yaşamış insanlarımızın ortalama yaşları 70’tir. Sayımız çok az kaldı. Bu insanların tek isteği vatanimiz

Ahıska'ya dönmektir. Benim oğlumun da, torunumun da vatanı Ahıska'dır. Geri Ahıska topraklarına Türk adıyla dönmeleri en tabii haklarıdır. Ahıska Türkü olmanın bedelini çok ağır ödemiş biz yaşlı neslin tek amacı kendi anavatanımız Ahıska'ya dönmektir.

Temmuz 2007 tarihinde Gürcistan Meclisinde kabul edilen Geriye Dönüş Kanunu ne yazık ki bizim isteklerimizi tam olarak yerine getirmeyen bir yasadır. Bu ve buna benzer yasalar, eski Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Gürcistan tarafından birkaç kez çıkarılmıştı. 1961-2011 yılları arasındaki yasalarda da ne Ahıska Türkleri ne de Ahıska adı geçmektedir!

Bu şartlarda Ahıskalılar, Gürcistan topraklarına dağıtılabilecekleri endişesini taşımaktadırlar. Sonra da Gürcüleştirme politikasına mı maruz kalacaklar... Bu endişelerle Enver Odabaşı ve Yusuf Serveroğlu gibi liderlerimizle birlikte bu şartlarda halkımızın Gürcistana yerleştirilmesine karşı çıktık.

Ahıska doğumlu bizler Gürcistan Hükûmetinden ve Parlamentosundan şu hususların yerine getirilmesini istiyoruz:

1. Ahıska Türklerinin kendi toprakları olan Ahıska'ya dönebilecekleri resmî olarak ifade edilmelidir.
2. Ahıskalılar sürgüne gönderilirken onların Türk olduğu ifade edilmiştir; o hâlde dönerken de Türk olarak dönmeleri sağlanmalıdır.
3. Gürcistan, Ahıskalılara hiçbir şart koymadan, vatandaşlık ve diğer insan haklarını tanımalıdır.
4. Vatana dönüş hareketinde Türkiye'nin rolü belirtilmelidir.
5. Vatana dönecekler için Ahıska'da mesken inşaatına başlanmalıdır.

**İzmir Ahıska Türkleri Dernek Başkanı*

RAHMETLE ve HASRETLE ANIYORUZ

Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU (1917-2005)

**Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sami ÖZCAN'ın
Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU'nun
Vefat Yıldönümü ile İlgili Mesajı**

İlimizin yetiştirdiği mümtaz bilim adamlarından, bilhassa Güney Kafkasya ve Kars ilinin tarihi ve kültürel yönlerinin aydınlatılması ile ilgili "Kars Tarihi, Dede Korkut Oğuznameleri ve Milli Mücadelede Kars" gibi çalışmalarının yanı sıra; Türk Tarihinin kökenleri ile ilgili de kıymetli eserler bırakmış, Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU, 10 Şubat 2005 yılında aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiştir. Bu vesileyle kendisini ölümünün 7. yılında rahmetle anar, bilim camiasına, ülkemize ve bilhassa ilimize verdiği hizmetlerden dolayı şahsım ve Üniversitemiz adına şükranlarımı ve hürmetlerimi arz ederim.

Prof. Dr. Sami ÖZCAN
Rektör

Kaynak: http://www.kafkas.edu.tr/duyurular/fah_kir_1002.pdf

