

rında Ahıska'nın yerli ahali çok sıkıntı çekmiş; hatta müteaddit defalar bazı trajik hadiseler yaşamıştır. Bu hadiselerin en fecî olanı 1944 yılı kışında maruz kaldıkları topyekûn sürgün olayıdır. Onlara reva görülen bu sürgün hadisesi, insanlık tarihinin de en acı sayfalarını teşkil etmektedir. Bu insanlık meselesinin günümüzde de çözülememiş olması, acımızı bir kat daha artırmaktadır. Bu soydaşlarımızın *vatanlız toplum* olmaktan kurtulmaları en büyük arzumuzdur.

**Genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde Bakanlığınızın Ahıska Türklerine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?**

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, SSCB'nin dağılıpını müteakip dil ve kültür bağıyla bağlı bulunduğu soydaşlarıyla çok geniş bir çerçevede ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bu cümleden olmak üzere devletimiz, Ahıska Türklerinin meselelerini de hassasiyetle takip etmektedir. 1992 yılında Ahıska Türklerinin Türkiye'ye göç etmelerine izin veren 3835 sayılı kanun TBMM tarafından kabul edilmiş ve binlerce Ahıskalı soydaşımız yurdumuza gelmiştir. Bir taraftan da vatanları olan Ahıska bölgesine dönebilmeleri için Türkiye uluslararası muhataplar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Ahıska'ya dönüş konusuyula ilgili olarak Bakanlığım bünyesinde yapılması gereken çalışmalar titizlikle takip edilmektedir. Bu çalışmalar, hem Ahıska'ya geri dönüşün gerçekleşmesi hem de Ahıskalıların yaşadıkları bölgelerdeki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak şeklinde devam etmektedir.

**Ahıskalı kardeşlerimizin vatana dönüş sürecinde üzerlerine düşeni yerine getirmelerini, başvurularını zamanında yapmalarını istiyor ve bu hususta azami gayret göstermelerini bekliyoruz.**

**Malûmları üzere Avrupa Konseyi süreci çerçevesinde Gürcistan 2007 yılında, Ahıska Türklerinin vatana dönüşüyle ilgili bir kanun çıkardı. Bu kanun bazı çevrelerce sert bir şekilde eleştirildi. Bu konuda sizin fikriniz nedir?**

Evet, bu kanunla ilgili birçok tartışmanın olduğunu biliyoruz. Elbette eleştirilecek hususlar vardır. Bizce üzerinde düşünülmesi gereken en önemli husus, Ahıskalıların bir sürgüne maruz kalmış olmalarının resmen kabul edilmesi ve vatana dönmeleri için bir kanun hazırlanmış olmasıdır. Meselenin Avrupa Konseyi ve Gürcistan'ın en yetkili organları tarafından kabul edilmiş olması önemli bir gelişmedir. Bu kanunun eksik ve hatalarının uygulama aşamasında düzeltileceğine inanıyoruz. Bu alanda gerekli temaslar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklıkların telâfi edilmesi için hedef kitlenin de üzerine düşeni yapması gerekir. Uluslararası kurullarda kabul görmüş bir meselenin aksayan yönleri varsa, bunların düzeltilmesi için yine oralarda takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

**Sayın Bakanım, kanunun hazırlanma sürecinde Avrupa Konseyi'ndeki çalışmalarda Türkiye'nin ne gibi bir rolü olmuştur?**

Türkiye'nin bu konuyla ilgisi, meselenin Avrupa Konseyi'nin gündemine gelmesiyle başlamamıştır. Türkiye, tarihî sorumluluğunun gereği olarak bu konuya eskiden beri önem vermiş ve tarafların üzerine düşeni yapması için birçok defa girişimde bulunmuştur. Avrupa Konseyi'nde konunun gündeme gelmesinde de Türkiye'nin çalışmalarının önemli bir rolü vardır. Türkiye, mesele gündeme geldikten sonra soydaşlarımızı mağdur etmeyecek bir kanunun çıkması için gerekli temasları hem parlamenterler hem de Dışişleri yetkilileri vasıtasıyla sürdürmüştür.

**Dönüş konusunda Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yaptığı, gidişe müdahil olduğu konusunda neler söyleyebilirsiniz?**

Türkiye, Ahıskalıların dönüş talepleriyle ilgili müracaatlarını bütün hükümetler döneminde ciddiyetle ele almış ve bu konunun çözülmesini arzuladığını sürekli dile getirmiştir. Sayın Başbakanımız, Gürcistan Cumhurbaşkanıyla yaptığı birçok görüşmede bu konuyu kendilerine iletmiş ve gerekli desteğin sağlanması konusunda Türkiye'nin net bir tavrının olduğunu ortaya koymuştur. Gürcistan'da dönüş kanunu çıktığı dönemden itibaren konuyla ilgili kurumlar, bir koordinasyon kurulu teşkil ederek çalışmaları yürütmüşlerdir. Başvuru sürecinin sağlıklı yürümesi için hem





Gürcistan resmî makamlarıyla hem de Ahıska Türklerini temsil eden teşkilâtlarla sürekli temas hâlinde olunmuştur. **Ahıskalılar vatana dönene kadar meseleyle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz.**

**Dönüş sürecinde Türkiye'nin Ahıskalılara yönelik plân ve projelerinden söz edebilir misiniz?**

Daha önce de ifade ettiğim gibi Ahıska'ya dönüş meselesi bugün uluslararası bir konu hâline gelmiştir. Birçok uluslararası kuruluş bu göçün gerçekleşebilmesi için farklı çalışmalar yürütmektedir. Türkiye bu kuruluşlarla yürütülecek ortak çalışmalara önem vermektedir. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşü konusu çok taraflı bir meseledir. Bir tarafta bu insanları kabul edecek olan Gürcistan devleti var, diğer tarafta bu insanların 1944 yılından sonra yaşadığı ülkeler vardır. Tabii Ahıskalılar eski vatandaşlarımız ve soydaşlarımızdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, meseleye bîgâne kalamaz. Binaenaleyh Türkiye, konunun ilgili ülkelerinden biridir. Bu sebeptendir ki, ortak çalışmaların yapılması çok önemlidir. Başvuru sürecinde ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca ilgili kurumlarımız, yerleşim gerçekleştiğinde halkın o bölgede yaşanabilir şartlara kavuşmasını sağlamak için gerekli projeler ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır.

**Rusya ile Gürcistan arasında son dönemde meydana gelen çatışmalardan sonra ortaya çıkan sosyal ve psikolojik şartlar, sizce Ahıska'ya geri dönüş meselesini nasıl etkileyecektir?**

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada şiddete karşıdır. Rusya ve Gürcistan arasında silâh kullanılması bizi üzmüştür. Zira biz, ortaya çıkan problemlerin sulh ve sükûn içinde, görüşmelerle, karşılıklı anlayış içinde çözülmesini arzu etmekteyiz. Bu husus Türk dış siyasetinin de temel ilkelerinden biridir. Ahıskalı kardeşlerimizin durumuna bu pencereden bakacak olursak, yaşanan hadiselerin onlarla bir ilgisinin olmadığını açıkça görürüz. Dolayısıyla son olayların vatana dönüş sürecini etkilemeyeceğine inanıyoruz. Zira Ahıskalılar, yerleşecekleri bölgede barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir rol ifa edeceklerdir. Bugüne kadar Ahıska Türklerinin yaşadıkları hiçbir ülkede huzursuzluk ve çatışmanın kaynağı olmadıkları, aksine çok kültürlü sosyal yapılar içerisinde yapıcı bir unsur oldukları bilinmektedir.

**Sayın Bakanım Ahıska Türklerine son bir mesajınız olacak mı?**

Ahıska Türklerinin, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman kendilerine karşı samimî duygular beslediğini bilmelerini isteriz. Gerek vatana dönüş konusunda gerekse yaşadıkları yerlerdeki problemlerin çözümünde Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bilmelidirler. İki yüz yıla yakın bir zamandan beri devam eden acılarının son bulmasını diliyoruz. Bundan dolayıdır ki üzerimize düşeni yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Ahıskalı kardeşlerimizin vatana dönüş sürecinde üzerlerine düşeni yerine getirmelerini, başvurularını zamanında yapmalarını istiyor ve bu hususta azami gayret göstermelerini bekliyoruz.

**Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Sayın Bakanım.**

**Ben teşekkür ederim**



# Ahıskalıların Dönüşünü Nasıl Kolaylaştırabiliriz?

 Ünal KALAYCI

## Haberleşme/iletişim

Gürcistan Parlamentosunda Ahıska Türklerinin dönüşünü onaylayan yasa çıkmıştır. Bu yasaya göre 1944 sürgününe maruz kalan, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve ya da kalanlar veya onların çocukları, gerekli evrakla beraber buldukları ülkelerde Gürcistan elçiliğine 31 Aralık 2008 tarihine kadar müracaat edebilecekler. Gürcistan makamları, 2009 yılında bunları değerlendirip muhtemelen 2010 yılında ezeli vatanlarına dönmek isteyen Ahıska Türklerini yerleştirecek.

Acaba hangi ülkede ne kadar Ahıska Türkü vatanına dönmek için başvurdu? Başvuruda karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Başvuruda istenen belgeleri temin edemedikleri için başvuruları reddedilenlere kim yardım ediyor? İletişimi sağlayan var mı? Tüm bu soruların cevaplarını bilmiyoruz. Peki, süreç böyle mi olmalı? Yani kimin ne yaptığını kimse bilmeden mi ilerlemeli? Belki benim bilmem bir şeyi değiştirmeyiz, fakat bilmesi bir şey değiştirebilecekler acaba bu soruların cevaplarını biliyorlar mı? Tabii ki bilmiyorlar! Çünkü bilmek istemiyorlar!

Peki, bu süreç nasıl olmalı? Bu sorunun çözümü her Ahıskalının yaşadığı yere yayınları ulaşan bir Türk kanalından (TRT-INT), Ahıskalıların yerleşmesine kadar devam edecek ve haftada en az iki saatlik yayın yapılmalı. Bu yayınlar aracılığıyla hangi

ülkede o ana kadar kaç kişi yahut kaç ailenin müracaatta bulunduğu tespit edilmeli. İnsanların müracaatta karşılaştığı sıkıntılar nelerdir? Bunlar masaya yatırılıp bu programda uzman konuklarla ve bağlantılarla yol gösterilmelidir. Türk devleti ve milletinin bu dönüş konusundaki desteği hem dosta hem düşmana duyurulmalı.

Böyle bir program için benim ilk aklıma gelen, yıllardır bu davayı yürüten Sayın Yunus Zeyrek'tir.

## Mesken/konut

**Ahıskaya dönecek Ahıska Türkleri nerelere ve ne şekilde yerleştirilecek?** Öncelikle herkes sürgün öncesi yere o zamanki hakları da iade edilerek yerleştirilmelidir. En hakkaniyetli olanı da budur. Sürgün edilen aileyi sürgün edildiği ilçe ya da köydeki evine yerleştirmek ve o zamanki arazisini ve daha sonradan dağıtılan devlet arazilerinden payına düşeni iade etmektir. Bunun böyle yapılacağına da inanıyorum. Fakat Ahıska'yı görmüş birisi olarak söylüyorum, bazı köyler var ki haritadan silinmiş! O zaman nasıl bir yol izlenecek? Acaradan Ahıska'ya gidişimi anlattığım şu satırları tekrar etmek istiyorum:

“Yolumuzun Ahıska'dan geçeceği daha önce söylenmişti. Epey iniş gittikten sonra artık Acara kurtuldu, dedi Yusuf Amca. Ahıska topraklarına girmiştik. İlk ilçe Adigön olduğu için Adigün toprakları başladı, dedi. Kalbim güp güp ediyordu. Kalbimin sesi dışarıdan duyulacak diye korktum. Dolmuşu durdurup inip toprağı öpmek istedim. Kendimi zor zapt ettim. Gözlerimi iri iri açmıştım. Her tarafa iyi bakmalıydım ve unutmamalıydım. Fotoğraf makinemi de kullanıyordum. Yusuf Amca Ahıska Türklerinin yaşarken 1944'te Stalin tarafından sürüldükleri ilk köyü şimdi görebilirsin dedi ve ilâve etti: Zarzma! Bu köy, yolun sol tarafına kalıyordu. Ne köyü? Köyden Ahıska Türkleri sürüldükten sonra kimse buraya gelip yerleşmek istememiş. Kimseden kastımız Gürcü ve Ermeniler! Çünkü bu köyün rakımı yüksek. Aşağılarda o kadar Ahıska köyü, evi, arazisi varken buraya kim gelir! Gel gör ki köyün yerinde yeller esi-



yor. Aaçlık kyn iini bile kaplamıř. Ky yıkılmıř, yok edilmiř. Drt beř evin temelinden bařka bir Őey yok! İřte o anda bunun gibi yıkıntı ve bomboř hlde bařka kylerin de olduėunu ğrendik. Tam sayısını bilmiyorlar.”<sup>1</sup> Posof’un karřısındaki Caėısman kynn yerinde ise yeller esiyor!

řimdi olay daha iyi anlařılacaktır. Yok edilen bu kyler yeniden imar mı edilecek yoksa bu halk belli merkezlerde, mesel Ahıska ve Adign’de modern bir yerleřime mi tabi tutulacak?

Grcistan, yerleřim konusunda bir Őey daha yapabilir. Bunu daha 2005-2006 yıllarında yaptıklarına bakarak sylemek mmkn. Acaristan zerk Cumhuriyeti’nde toprak kayması olmuř ve insanlar evsiz kalmıřtı. Grc devleti onları nereye yerleřtirdi? Tabi ki Tsalka (Parmaksız) rayonuna yerleřtirdi. Peki, nasıl yaptı? 1991 yılından beri Parmaksız rayonundan 40.000 civarında insan gçt. Bunlar Hristiyan Trklr/Urumlar ve az sayıdaki Greklerdi. Bu insanlar, Yunanistan ve Rusya’ya gç ettiler. Gçerken evlerini ya boř bıraktılar ya da yok fiyatına sattılar. Bu sebeple, yksek lisans tezime materyal toplamak iin 2006 yılında gittiėim Parmaksız’da iki  katlı evler 1500-4500 dolar arasında satılıyordu. İřte Grc devleti Urumların gçmesiyle Ermenilerin nfus oėunluėunu yakalamaları nedeniyle bu isknı yaptı bylece bir tařla iki kuř vurdu. Hem Acaristan’daki Mslman nfusu azaltmıř oldu hem de Parmaksız rayonunda Ermenilerin nfus oėunluėunu kırmıř oldu. Parmaksız rayonunda boř evler hl var. Grcistan hkmeti Ahıska Trklerinin bir kısmını buralara da yerleřtirebilir. Hem Acara’dan getirdiėi insanlara evle birlikte tarla da vermiřti. Ahıska Trklerine de evle birlikte tarla da verebilir. Zaten burası da Ahılkelek ile sınırdır. Bence bu husus da Ahıskalılar iin deėerlendirilebilir.

İlenin bir tarafında tahsis edilecek bir yere Grc devletinin yeni yerler inřa etmesi insan olandır. Fakat Grcistan, byle bir imknı olmadıėını ne srebilir hatta byle bir Őeye imknı olsa da yapmak istemeyebilir. Bu durumda Trkiye Cumhuriyeti her trl yardımı yapacaėını sylemiřti. Bu mahallelerin yapılmasına Trk devleti ve Trk insanı yardım edecektir.

Peki, dnř yolundaki Ahıska Trklerine her trl yardımı yapacaėını aıklayan Trkiye Cumhuriyeti, dnecek ailelere cesaret vermek iin Őyle bir aıklama yapsa ve bunu tm Ahıskalılara ulařtırsa daha iyi olmaz mı? “Biz her trl yardımı yapacaėız ve řunu da vaat ediyoruz ki evsiz barksız on bin aileye Trkiye Cumhuriyeti olarak konut yapacaėız. Ahıska

ve buraya baėlı kasaba merkezlerine 2000’er hanelik konutlardan oluřan mahalleler yapacaėız.” Eėer bu gvence verilirse dnř bařarıyla tamamlanır.

Trkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan’dan lkemize g eden Trklre konutlar yapmıřtı. Ae’de Trk mahallesi kurdu, 10 milyon dolar baėıř yapıldı.<sup>2</sup> Yine Kırım Tatar toplumuna 500 civarında aileye konut yardımı yapıldı.<sup>3</sup> Sayın Bařbakanımız, 14 Aėustos 2008 tarihinde Grcistan Devlet Bařkanıyla yaptıėı grřmede, gazetecilerin Grc-Oset-Rus savařı sonrası Grcistan’a ne tr yardım yapılacaėı konusundaki bir soruya, Poti’deki insanların yıkılan evlerinin inřasına yardım edileceėini sylemiřtir. Bu yardımları yapan Trk devleti ve milleti elbette ki srgnden dnen kardeřlerinin elinden de tutacaktır, tutmalıdır.

## İř

**Grcistan’a dnmeyi dřnen Ahıska Trklerine iř gvencesi veremez miyiz?** Ahıska, Adign, Aspinza ve Xirtız ilelerinde kurulmasını arzu ettiėimiz mahallelerde iskn edilecek Ahıska Trklerine iř imknı saėlanabilir. Dıř Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Krřat Tzmen, iř adamlarını yanına alıp pek ok lkeye iř gezisi yapmıřtır. Oraları nce gryor, iř imknlarını arařtırıyor, gerekli alt yapı alıřmalarını yapıyor, szleřmeler yapılıyor ve ticaretimiz bu ark etrafında dnyor. řimdi Sayın Bakanımız, elbette ki Ahıskadaki yerleřim birimlerine de byle bir seyahat yapar, oraya yapılacak yatırımlar plnlanır ve gerekli iř yerleri, iř imknları oluřturulur. En azından her aileden bir kiřiye iř garantisi saėlanır. Dnecek insanlar gvenle dner. Dndklerinde de a, sefil ve periřan olmazlar; alıřır karınlarını doyururlar. Yapılacak retim ile hem Grcistan pazarı hem Trkiye pazarı canlanır. retim sebebiyle de Grcistan lkemize herhalde minnettar kalır.

Trkiye “Filistin Sanayi Blgesi” adlı bir projeyi yrtyor. Bu projeye 10.000 Filistinlinin iř sahibi olması hedefleniyor ve proje de sona doėru yaklařılıyor. Zannediyorum Ahıska ve Ahıska Trkleri bizim iin Filistin ve Filistinliler kadar önemlidir. Elbette ki tarih herkesi yargılayacak o zaman neye ne kadar nem verildiėi de ortaya ıkacaktır.

## Eėitim

Grcistan’a dnecek Ahıska Trklerinin eėitim ihtiyaları da dřnlmelidir. Bu alanda neler yapılabilir? ocuklar, ilk ve orta tahsillerini buldukları yerlerde alabilirler. Tabii ki yksek tahsil aėına gelmiř genler de dneceklerdir Ahıska’ya. Byk



Öğrenci Projesi çerçevesinde, Ahıska'ya yakın olan Ardahan Üniversitesine burslu öğrenci alınabilir. Ahıska sınırındaki Posof ilçemize de bir fakülte açılabilir.

Ülkemizde üniversitesi olmayan il kalmamıştır. Artık ülkemizin yeni hedefi zannımca 'fakültesiz ilçe kalmamasın' olmalıdır. İlk etapta yadırgansa da zaten ülkemizdeki ilçelerin çoğunluğunda ya fakülte ya da yüksekokul var. Yani artık hedef fakülte olmalı diyorum. Bu karar şimdi alınmalı, Ahıska Türklerinin müracaat sayısını yüksek tutmak için bu karar, bu güvence duyurulmalı. Kaldı ki şu anda Türkiye'nin Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Türk-gözü sınır kapısı Posof'tadır. Burada müstakil bir dil grubu olan "Kafkas dilleri"ni incelemek için "Kafkas Dilleri Fakültesi" çok anlamlı ve yerinde olur. Sabahleyin evinden çıkan genç, sınırın bu tarafında okuluna gelip akşam dönme imkânına da kavuşmuş olur.

### Moral

Bütün bu çalışmalar, Gürcistan'la beraber, kardeş ülke anlayışı içinde Ahıska Türklerine yapılan bu haksızlığın giderilmesi için elimizi uzattığımızı anlatarak yapılmalıdır.

Dönüş sürecinde şimdi olduğu gibi bir savaş durumu dönmeyi düşünenleri olumsuz etkileyebilir. Dönüşle ilgili bir sürü olumsuz haber uydurulacak, yayılacaktır. Bu sebeple dönüş yolundaki kardeşlerimize morallerinin yüksek olması için her türlü desteği vermeliyiz. Zira bu savaşın Ahıska ve Ahıskalılarla bir alakası yok!

**Yanlış atılan ya da atılmayan adımlardan dolayı tarih herkesi (Ahıska Türklerini de, Türkiye Cumhuriyeti devletini de, basınına da, Gürcistan Devletini de...) yargılayacaktır: Lozan ve Moskova heyetlerinde yer alan Doktor Rıza Nur'un sınırın ötesinde kalan Ahıskalılarla ilgili sonradan yaptığı "Biz orada Türk köyleri olduğunu bilmiyorduk." itirafını okuduğumda yaptığımı, sonraki nesiller de bugün sorumluluk mevkiinde oturanların yaptıklarını okuyunca yapmasınlar** ■

- 1 Ünal Kalaycı, *Sürgündeki Son Türkler*, Erdemli dergisi, S. 1, Ankara 2006 s. 25.
- 2 Radikal Gazetesi, 26 Ocak 2005.
- 3 www.kirimderneği.org



## BU VATAN KİMİN?

*Bu vatan, toprağın kara bağrında  
Sıradağlar gibi duranlarıdır,  
Bir tarih boyunca onun uğrunda  
Kendini tarihe verenlerindir...*

*Tutuşup kül olan ocaklarından,  
Şahlanıp kan akan ırmaklarından,  
Hudutlarda gazâ bayraklarından  
Alnına ışıklar vuranlarıdır...*

*Ardına bakmadan yollara düşen,  
Şimşek olup çakan, sel olup coşan,  
Huduttan hududa yol bulup koşan,  
Cepheden cepheyi soranlarıdır...*

*İleri atılıp sellercesine,  
Göğsünden vurulup tam ercesine,  
Bir gül bahçesine girercesine,  
Şu kara toprağa girenlerindir...*

*Tarihin dilinden düşmez bu destan,  
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,  
Her taşı bir yakut olan bu vatan  
Can verme sırrına erenlerindir.*

*Gökyay'ım ne desen ziyade değil,  
Bu sevgi bir kuru ifade değil,  
Sencileyin hasmı rüyada değil,  
Topun namlusundan görenlerindir.*

**Orhan Şaik GÖKYAY**

(1902-1994)

