

AHISKA MÜFTÜSÜ ŞEVKET HOCAYLA



Nusret KOPUZLU

Şevket Dvalidze (Dualı) ile konuşuyoruz. Genç bir din adamı. Kendisini ilk defa görüyorum. 2011 Mayıs'ının son günleri, yağmurlu bir Ankara ikindisi...

Bizim Ahıska idarehanesinde Şevket Hocayla sohbet...

Ben soruyorum, o cevaplıyor.

Tabii ki ilk sorum, "Nerede ve ne zaman dünyaya geldiniz?"

- 1970'te Özbekistan-Semerkant'da dünyaya geldim; orada bize Kafkaslılar diyorlardı.

- Aileniz Ahıska'nın neresinden?

- Ailem sürgünden önce Ahıska'nın Seyirmiya köyündenmiş.

- Peki, siz şimdi nerede ikamet ediyorsunuz?

- Ahıska-Posof yolu üzerindeki Vale kasabasında ikamet ediyorum.

- Şevket Hoca, okul hayatınız?

- İlk tahsilimi yani 10. Sınıfı Semerkant'ın Canbay kazasında tamamladım. 1988'de askere gittim. Askerliğimi Rusya'da, Sibiry'a Çita şehrinde yaptım, iki sene. 1989'da Fergana hadiseleri çıktığında ben askerdim.

- Siz askerdeyken ailenin yaşadığı macerayı anlatır mısınız?

- Fergana'da bizim halkımız darmadağın oldu. O hengâmede bizim ailemiz Gürcistan'a geliyor. Yakın akrabalarımızla on hane gelip Gori yakınlarında Kareli kasabasına bağlı Breti köyüne yerleşiyorlar. Ben de askerliği tamamlayınca Sibiry'a'dan Gürcistan'a, ailemin yanına geldim. Sovyetler Birliği zamanıydı, ailece Gürcistan vatandaşı sayılıyorduk. Geldiğim henüz bir ay olmuştu; o zamanki Devlet Başkanı Zviad Gamsahurdia'nın adamları geldi, eşyamızı da getirdikleri arabalara yükleyerek bizi sınır dışı ettiler. Tiflis'te konteynır kiralayıp, bir gün döneriz diye eşyamızı burada bıraktık.



Şevket Dvalidze

- Madem o zaman Sovyet zamanı, nereye sınırdışı ediyorlar?

- Azerbaycan'a! Şamahı'ya gittik. Orada akrabalarımız vardı, onların yanında bir ay kaldık. Sonra ailece kalkıp Aksu kazasına gittik. Bir dağ köyü olan Gürcivan'a yerleştik. Burası daha önce Ermenilerle meskûnmuş. Annem, babam ve üç kardeşim hâlâ bu köyde yaşamaktadır. Burada 20 hane Türk var. Bu köyde Karabağ kaçkınları da yaşamaktadır. Buraya yerleştikten sonra ben Bakü ve Kuba'da çalıştım.

- Peki, tahsil hayatı ne oldu o arada?

- Ben o arada, yani 1996'da Ağdaş'ta bulunan Hüdaî Vakfının Kur'an Kursu'na devam etmeye başladım. İki sene medresede okudum. Sonra aynı vakfın Şamahı'daki İmam Hatip Okuluna başladım. Buna paralel olarak dışarıdan Bakü İlahiyat Fakültesine devam ettim. 2001 yılında mezun oldum.

- Maddî ihtiyaçlar nasıl karşılanıyordu?

- Üniversiteyi dışarıdan takip ettiğim için Aksu Merkez Camiinde imamlık da yapıyordum.

- Peki, Gürcistan'a dönüşünüz nasıl mümkün oldu?

- Gürcistan'a vakıf delaletiyle geldim. Tabii ki Gürcistan bizim yurdumuz, anavatanımızdır. Tiflis'e bağlı Karapapak Kösalı köyüne hoca ve imam olarak geldim. Üç sene burada görev yaptım. Sonra Kaxet'in Telav şehri yakınındaki Karacalar köyü camiinde dört buçuk sene imamlık yaptım.

- Ahıska'dan hiç söz etmediniz, buraya hiç gelmediniz mi?

- Gelmem mi! Burası dede yurdum. Gelip buraları dolaştım, derneklerle ilgilendim ve nihayet imam olarak geldim. On ay imamlık yaptım.

- Vale'ye ne zaman ve ne suretle geldiniz?

- Buraya 2010 yılı Mayıs'ında geldim, yerleştim. Aynı sene Kafkas Müslümanları İdaresinin Şeyhülislamlığı ve Tiflis Müftülüğü vasıtasıyla Hacca gittim.

- Yaşamakta olduğunuz Vale'den bahsedermisiniz?

- Burası aslında büyük bir kasabaymış. Bir zamanlar 18 bin nüfusu varmış. Bugün dört bin civarında nüfusu var. Ermeni ve Gürcüler



Tiflis Müftülüğünün verdiği vesika.

yaşıyor. Biz iki Müslüman aileyiz. Burada cemaatim yok... Tiflis Müftülüğü tarafından Ahıska Müftüsü olarak tayin edildim. Bu bölgede bir de Adigön'de müftü var, onu Batum Müftülüğü tayin etmiş. Zira 1944 sürgününden sonra Ahıska'nın bu bölgesine bir kısım Acaralı Müslümanlar gelip yerleşmişler. Bizim eski köyümüz Seyirmiya'da da 30 hane Acaralı yaşamaktadır.

-Şevket Hoca, sürgün Ahıskalı hemşehrilerimizden gelip buralarda yaşayanların olduğunu biliyoruz. Onlardan bahseder misiniz?

- Halen Ahıska'da yaşayan hemşehrilerimiz var tabii. Ahıska(3), Abastuban (7), Ahıska'nın mahallesi Tavarnı (10), Vale (2), Kilde (1), Zeyiban (1), Mugaret (1) olmak üzere 25 hane... Tavarnı'da Acaralıların bir Kur'an Kursu da var.

- Halkımızın dönüşü, dönüş yolundaki zorluklar üzerine ne düşünüyorsunuz?

- Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Komşusu aç iken, tok yatan bizden değil! Halkımız eziklik ve sahipsizlik duygusu içindedir. Bizim halkımız bu hâldeyken Türkiye rahat olamaz. Türkiye, halkımızın dönüşüne yardımcı olmalıdır. Bir de Ahıska'daki Ahmediye Camiini unutmamalı, elinden gelen desteği vermelidir.

- Şevket Hoca son soru: Evlâd ü ıyal?

- Evet, evliyim, üç çocuğum var. 12, 10 ve 6 yaşlarında. İlk ikisi okula gidiyor, Gürcüce okuyorlar. Allah'a şükür iyiyiz. Ama sürüsü olmayan çoban olur mu? Cemaatimin gelmesini bekliyorum.

- Çok güzel bir sohbet oldu, teşekkür ederim. Duygu ve dileklerinize can ü gönülden katılıyor ve dua ediyorum.